

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	G. van Bezooijen A. van der Meijden P.A. Hobo jeugdouderling phobo73@outlook.com
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode
DIAKENEN	R. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert
SCRIBA	D. de Joode Lunet 18, 4214 GA VUREN 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35)



Onder de terebint

Vreest niet

Matthéus 17: 7

Menigeen gaat de nieuwe dag in met angst in het hart.

Voor een werkgever of voor een werknemer, voor een leraar of voor een leerling, voor de onzekere situatie in deze wereld of misschien wel voor zichzelf.

Wat troostrijk is het om nu te lezen dat ook de discipelen “zeer bevreesd” waren en dat juist tóén Jezus tot hen sprak: “Vreest niet!”

Vreest niet, op grond van Zijn nabijheid.

En Hij bezegelde, bekrachtigde die woorden ook, want Jezus kwam bij hen (Zijn voeten stonden naast de hunne), ‘raakte hen aan’ (Zijn handen strekten zich tot hen uit): met handen, voeten, hart en stem bande Jezus hun angsten uit.

Juist in de lijdensstijd worden we erbij bepaald, dat:

Christus, aan het kruis Zelf verlaten werd, opdat de Zijnen zich nimmermeer verlaten zouden weten; “Heere, doe zo ook aan mij”!

Lezen: Matthéus 17: 6-8

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

45e Jaargang, no. 1247, 7 maart 2022

KERKDIENTEN

Woensdag 9 maart 2022

Biddag

19:30 uur: ds. J. van Dijk, Zeist
1^e collecte: Woord en Daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Biddag collecte

Zondag 13 maart 2022

10:00 uur: prof. G. van den Brink, Woerden
18:30 uur: ds. K.A. Schonewille, Ochten
1^e collecte: Project 1027 GZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 17 maart 2022

15:00 uur: ds. H. de Goede
Dienst woon- zorgcentrum Avondlicht

Zondag 20 maart 2022

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf
1^e collecte: Wycliffe (Bijbelvertalers)
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 27 maart 2022

10:00 uur: ds. D.C.G. van der Kraan, Gouda
18:30 uur: ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Voedselbank Leerdam
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondagsschool

13 mrt. Joh. 18:1-11 Jezus gevangen genomen en ondervraagd
20 mrt. Joh. 18:12-27 Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort

27 mrt. Joh. 19:1-16a Pilatus laat Jezus kruisigen

Crèche

13 mrt. Danielle van Mourik
20 mrt. Femke Gobius du Sart
27 mrt. Corline de Fockert, Vera Hobo

Schoonmaakrooster

7 t/m 11 mrt: Helma van Mourik en Carolien Boogert
14 t/m 18 mrt: Nel van der Linden en Corrie Hobo
21 t/m 25 mrt: Lijntje en Anne van der Weerd

OMZIEN NAAR ELKAAR

Geboorte

In het gezin van Walter en Maria de Lorijn (Laarweg) is op dinsdag 22-02-2022 een zoon geboren, Daan. Daan kwam na een paar dagen terug uit het ziekenhuis, wat gezien de verwachtingen een groot wonder is. Zijn situatie blijft wel erg zorgelijk. We wensen Walter, Maria, Thijs, Sanne, Lisa en Daan een gezegende tijd met elkaar toe en bidden om Gods zorg voor hen.

*“Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet”
(Sela)*

Welzijn

Marco van Zante (Seringenhof) onderging een kleine operatie en is daar gelukkig goed van hersteld.
Mieke van de Minkelis (Rijshoutstraat , Sliedrecht) is met een nieuw type chemokuur van start gegaan. We bidden om een gewenst resultaat.
We denken ook aan andere gemeenteleden, die behandelingen moeten ondergaan. Dat ze kracht krijgen van de Here om dit ook vol te houden.

Verlies

Groot en onpeilbaar verdriet bij familie van Arendonk (Achterweg), omdat op dinsdag 15 februari Jan Teunis van Arendonk overleed. Een schok voor allen die om hem en de familie heen staan. Hij werd geboren op 28 juli 1963.

In de rouwdienst op 21 februari lazen we de Belijdenistekst van Jan, 1 Petrus 5:10. Het was een tekst die de laatste tijd veel voor hem ging betekenen: “De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.”

Het was inderdaad een korte, heftige tijd van lijden en nu moeten wij leren vertrouwen op de grote belofte van de Here dat Hij Zijn kinderen roept tot eeuwige heerlijkheid. Wat troostrijk dat Jan in deze tijd ook kon blijven zingen met Psalm 65:2 (berijming 1773):

Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreeden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

We bidden Jans ouders, Arina, Wim, Tea en verdere familie, collega's en kennissen de liefdevolle troost van God toe: Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken. De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen (Deuteronomium 33:26-27).

Uit dankbaarheid

Langs deze weg willen wij eenieder die met ons meegeleefd heeft tijdens het ziek-zijn en na het overlijden van mijn innig geliefde man, (schoon)vader en opa **Koos de Fokkert** hartelijk bedanken.

De overweldigende belangstelling bij de begrafenis, de vele kaarten en brieven, telefoontjes en bezoeken zijn een grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote verlies.

Riekie de Fokkert – van Wijk,
kinderen en kleinkinderen

Jubileum

Dhr. Leen van Dongen en mw. Els van Dongen-Pater (Waaldijk) gedenken op 22 maart hun 60-jarig huwelijksjubileum. Veel reden tot dankbaarheid voor al deze jaren samen. Een gezegend jubileum met familie en kennissen. En Gods kracht in het leven van vandaag en morgen!

UIT DE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN D.V.

Veertigdagentijd

“Verlos ons van het kwade”, is het overkoepelende thema in de diensten op weg naar Pasen. Toepasselijk nu ons werelddeel zo wordt opgeschrikt door oorlog en onrust in de afgelopen tijd. Mijn indruk is dat Hervormd Herwijnen niet heel strak is in het volgen van het kerkelijk jaar (terecht overigens: rigide invulling staat haaks op de aard van het Evangelie). Daarom worden we op 20 maart alsnog in het thema ingeleid, nadat het in de dienst op 6 maart niet kon doorgaan. Centraal staat Jezus’ ontmoeting met de verzoeker in de woestijn.

Basisdienst

De laatste zondagavond van de maand, zondagavond 27 maart, is de tijd voor de Basisdienst. Uit de *Gewone Catechismus* staan over de Drie-Eenheid van God de vragen/antwoorden 21-23 centraal.

De vragen/antwoorden staan vooraf weer op de Orde van Dienst, te vinden op site of in de Kerkapp.

Verkiezing ambtsdragers

Komend voorjaar houden we verkiezing van ambtsdragers. Aftredend zijn ouderling G. van Bezooijen, jeugdouderling P. Hobo en ouderling-kerkrentmeester H. de Bruin. Van Bezooijen en De Bruin stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Dat betekent dat wanneer geen tegenkandidaten worden ingediend, zij herkozen zijn. Mocht iemand toch tegenkandidaten willen indienen, dan kan dat tot uiterlijk donderdag 17 maart 19.00 uur, schriftelijk en ondertekend bij technisch scriba D. de Joode (Lunet 18, 4214 GA Vuren). Per mail kan ook, scriba@nhkherwijnen.nl

Jeugdouderling Hobo stelt zich niet herkiesbaar, waarmee er dus een vacature (jeugd)ouderling ontstaat. Daarnaast zijn er sinds 2019 en 2020 nog twee vacatures ouderling. Daarin zijn wel enkele mensen gekozen/benoemd en er zijn enkele mensen voor benaderd, maar

uiteindelijk zijn deze vacatures niet ingevuld. Wel zijn sinds die tijd enkele bezoekbroeders benoemd, die veel van het pastorale werk dat normaal gesproken door ouderlingen wordt gedaan, hebben overgenomen. Tenslotte is er formeel vanuit het iets verdere verleden nog een derde vacature ouderling.

Gemeenteleden wordt nu gevraagd namen in te dienen van geschikte mannelijke belijdende leden, voor de invulling van de vier bovengenoemde vacatures ouderling, waaronder één jeugdouderling. Dat kan tot uiterlijk donderdag 17 maart 19.00 uur, schriftelijk en ondertekend bij technisch scriba D. de Jooe (Lunet 18, 4214 GA Vuren). Per mail (scriba@nhkherwijnen.nl) kan ook.

Als geen namen worden ingediend, kan de kerkenraad direct mensen benoemen en hoeven geen dubbeltallen te worden gesteld.

Biddag en biddagcollecte

Nog even een korte reminder: woensdag 9 maart is het Biddag (geweest). Overdag staan/stonden de kinderen van de School met de Bijbel daarbij al stil tijdens een dienst in de school. 's Avonds (19.30 uur) wordt/is een dienst gehouden in ons kerkgebouw.

In de dienst houden/hielden we ook de bekende biddagcollecte. In het vorige kerkblad trof u daarvoor het bekende envelopje aan. Dat kunt u inleveren tijdens de dienst, of meegeven aan predikant, kerkenraadsleden, bezoekdames et cetera. Direct een gift overmaken kan uiteraard ook, via de app of via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; o/v Biddag 2022.

Dank voor uw medewerking

Werktijd ds. Roseboom

Zoals bekend heeft dominee Roseboom vanaf 1 maart 2020 één dag per week ouderschapsverlof. Daarmee werkt hij dus 80 procent voor onze gemeente, met één vaste vrije dag. Dat ouderschapsverlof zit er nu bijna op.

De kerkenraad heeft op verzoek van ds. Roseboom besloten de werktijdsfactor permanent te stellen op tachtig procent. Feitelijk verandert daarmee dus niets: ds. Roseboom blijft ook de komende tijd voor tachtig procent werken, met één vaste vrije dag. De classis heeft inmiddels

ingestemd met het verzoek, waarbij de kerkenraad ook een werkplan aan de classis heeft overlegd; dat werkplan is goedgekeurd.

De kerkenraad heeft bij het besluit uiteraard afgewogen of we als gemeente toekunnen met tachtig procent. Met andere woorden: kan het werk van de predikant in die tachtig procent gedaan worden. De kerkenraad vindt van wel. De afgelopen twee jaar hebben dat aangetoond. We zijn daarbij dankbaar dat ook via de verschillende bezoekbroeders en de wijkteams het nodige pastorale werk gedaan kan worden.

U weet misschien nog wel dat we in het kader van het beroepingswerk een solvabiliteitsverklaring van 80 + 20 procent hadden. Tachtig procent voor onbepaalde tijd, 20 procent voor vijf jaar. Daarna zou de situatie worden herzien. Het besluit van de kerkenraad sluit in feite aan op deze situatie. Ook gezien het aantal leden van onze gemeente, is Herwijnen feitelijk een 80-procentsplaats.

Overigens, nu terug gaan naar 80 procent hoeft niet permanent te zijn. In een eventueel volgende vacaturetijd kan, indien gewenst, weer een solvabiliteitsverklaring voor 100 procent worden aangevraagd en eventueel worden verleend, afhankelijk van de situatie dan.

KerkApp; hulp nodig?

Een groeiende groep gemeenteleden heeft de weg gevonden naar de KerkApp van Donkey Mobile. Aarzelt u nog? Probeer het gewoon eens, bevalt het niet dan kunt u altijd weer uit de app gaan, dat is geen enkel punt. De informatie over de app is terug te vinden op de website www.hervormdherwijnen.nl

Voor wie vragen heeft of gewoon graag even assistentie krijgt bij het installeren van de app, enkele vrijwilligers staan voor u klaar:

- Zaterdag 19 maart van 11.00-12.00 uur in het kerkelijk centrum
- Zondag 20 maart tijdens het koffiedrinken na de dienst

Stap gerust even binnen! Graag uw mobiele telefoon of tablet meebrengen.

Nog even een korte samenvatting.

- ♦ De app is helemaal toegespitst op de eigen gemeente en alleen toegankelijk voor leden van onze eigen gemeente en zij die kerkelijk met ons meelevend.
- ♦ De app is afgeschermd en veilig, ook als het gaat om privacy.

- ◆ De app is te downloaden via de Playstore of de Appstore op uw mobiele telefoon of tablet. De QR-code scannen die op de flyer in een van de vorige kerkbladen stond (en op de website staat) kan ook.
- ◆ Meldt u zich aan? Vergeet niet een herkenbare foto van uzelf te plaatsen.
- ◆ De ervaring elders leert dat door gebruik van de app de onderlinge betrokkenheid groter wordt. Via de app wordt ook (snel) informatie uitgewisseld, zoals het kerkblad.
- ◆ In de app komt ook de informatie over de kerkdiensten te staan, inclusief de links naar YouTube en de liturgie.
- ◆ Geven aan de collecten kan via de app.
- ◆ Hebt u hulp nodig, voor of na het downloaden: er is een speciaal A-team dat u graag op weg helpt. Onderaan vindt u hun gegevens.
- ◆ Aarzelt u? Probeer het gewoon! Komt u er niet uit: neem contact op met het A-team. En bevalt het na een aantal weken of maanden niet: u kunt u altijd nog afmelden.
- ◆ Overigens: het kerkblad blijft verschijnen, de website blijft in de lucht en 's zondags zijn er gewoon afkondigingen (die na de dienst ook in de app verschijnen).

De commissie KerkApp Herwijnen ziet ernaar uit u en jou te verwelkomen!

De gegevens van het A-team (het App-hulpteam):
 apphulphervormdherwijnen@gmail.com
 Bellen of een bericht sturen kan ook:
 Leontien van Arkel, 06-48425158
 Amanda de Bruin, 06-5323121

Kerkdiensten en corona

Iedereen zal intussen wel op de hoogte zijn van de verdere versoepeling van de coronaregels. Dat betekent dat u zich niet meer hoeft op te geven voor de kerkdiensten: u kunt gewoon weer komen! De anderhalve meter afstand verdwijnt, de kerk mag weer helemaal vol. We zien u allemaal graag (terug) in de kerk.

Bij alle dankbaarheid en blijdschap, weten we dat er ook mensen zijn die het liefst nog even voorzichtig aan doen. Mede op advies van de PKN geven we hen uiteraard graag nog wat ruimte, ook letterlijk. Concreet geven we de zitplaatsen in het middenschip helemaal vrij: ga zitten waar u wilt en bij wie u wilt. In de banken aan beide zijanten van de kerk houden we in principe nog even om-en-om een rij leeg, zodat er wat

afstand blijft. Er is wel een voorbehoud: als er veel kerkgangers zijn, dan kunnen ook de lege banken aan de zijkanten gevuld worden.

We mogen ook weer met z'n allen voluit zingen, wat betekent dat we inmiddels zijn gestopt met de voorzangers. Hartelijk dank aan degenen die die taak op zich hebben genomen.

Verder het volgende:

- ◆ nog steeds blijven we bij klachten thuis en wassen we onze handen.
- ◆ juist vanwege de nieuwe afspraken is het fijn om verspreid te gaan zitten in de kerk; dus ook in de voorste banken. Ook (gast)predikanten vinden dit erg prettig. Laten we hen ook eens een plezier doen!
- ◆ we blijven aanwijzingen van gastvrouwen en kosters opvolgen.
- ◆ zondagsschool en kinderoppas draaien weer volop.
- ◆ we blijven de diensten uitzenden via YouTube en de kerkradio (hervormdherwijnen.nl). Hoewel thuis kijken aantrekkelijk kan zijn, is er in feite niks mooiers dan met elkaar, in een volle kerk samen te komen. Om te ervaren dat we met elkaar gemeente zijn. Dus van harte welkom in de kerk, voor het eerst of voor de zoveelste keer. Nú is een mooi moment voor een (her)start. We zien ernaar uit om elkaar te ontmoeten!
- ◆ koffie drinken na de dienst mag weer. Van harte welkom!

We hebben een moeilijke tijd achter ons. Een tijd ook van vragen en twijfels misschien. En niemand weet wat er in de toekomst nog gebeurt rond het coronavirus. In dat alles blijven we dankbaar voor alles wat God ons geeft. We blijven vertrouwen dat Hij regeert, in alle omstandigheden.

Hebt u vragen of opmerkingen of hebt u behoefte aan contact, laat het gerust weten.

Dik de Joode
scriba@nhkherwijnen.nl
06-20047902

Collectes

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
- ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR-code:

<https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website kost 29 cent.

◆ Hebt u vragen:
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

6 feb.	1 ^e collecte	€	158,40	Diaconie
	2 ^e collecte	€	150,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	155,20	Pastoraat en prediking
	Avondm.coll.	€	226,80	Dorcas
13 feb.	1 ^e collecte	€	76,40	Kerk in actie
	2 ^e collecte	€	81,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	86,60	Pastoraat en prediking
20 feb.	1 ^e collecte	€	153,10	Schuldhulpmaatje West Betuwe
	2 ^e collecte	€	112,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	122,10	Pastoraat en prediking
27 feb.	1 ^e collecte	€	146,70	GAIN
	2 ^e collecte	€	148,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	147,00	Onderhoudsfonds

In februari is voor de collecten diaconie ontvangen € 120,00.

Via de bank voor collecten kerkrentmeesters € 265,00.

Giften

Dominee Roseboom ontving € 40,00 en € 25,00 voor de kerk;

Rianne de Fockert ontving € 30,00 voor het kerkblad;

Dominee Roseboom ontving € 80,00 voor diverse collectes.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Kerk in Actie noodhulp Oekraïne

Sinds donderdag 24 februari is het oorlog in Oekraïne!

Er vindt een grote invasie plaats in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst van de mensen in de Oekraïne. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

We collecteren voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaappleats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Onze broeders en zusters in Oekraïne rekenen op u.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Diaconie bankrekeningnummer:

NL41RABO0373740026

Of scan de QR van deze actie en geef uw gift via de Kerk-app.



Let op; op de uitgedeelde briefjes was het bankrekening nummer van de diaconie verkeerd weergegeven, waardoor geld overmaken niet mogelijk was. Hierboven is het juiste nummer vermeld.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
15-03	A. Pippel-van Willigen	87	Avondlicht
17-03	B. van der Meijden	88	Zworrelstraat
23-03	E. van Noord- van Arendonk	88	Achterweg
02-04	D.G. van Arkel-Overheul	88	Avondlicht

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

- Mettien van Mourik, Rozenstraat
- Familie Blom, Onderweg (vanwege huwelijksjubileum)
- Mw. Van der Meijden, Kolstraat
- Mw. Overheul, Nieuwesteeg

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer: 06-20047902.

Activiteiten

Catechese

We hopen op flinke motivatie richting de eindsprint:

Follow Me (1^e en 2^e klassers): maandag 14, 21, 28 maart om 19:15

Follow Me (3^e en 4^e klassers): maandag 14, 21, 28 maart om 20:20

Met Follow Me Next (16+) is de methode van het jaar afgelopen. We vinden vast goede onderwerpen voor de laatste paar keer. We zien elkaar weer op 20 maart om 20:00 in de pastorie.

Bijbelgesprekskring

Bij een groep tieners hoef je nog minder orde te houden. Een goed teken dat het daadwerkelijk een gesprekskring is! We zien elkaar weer op dinsdag 15 maart om 10:15 (Grote Zaal). We behandelen hoofdstuk 3b uit Gaan op Gods Weg;

Voor in de agenda alvast de volgende keer: dinsdag 5 april om 10:15.

Kring Groeien in Geloof

We zien elkaar weer op dinsdag 22 maart om 20:00 (Tuinkamer). We behandelen Programma 4 uit Durf Daniël te Zijn (blz. 44). Kijk vooral vooraf op Youtube de inleiding op programma 4 van het kanaal LichtendLicht (in zoekbalk: LichtendLicht Daniël, dan kom je er wel).

Voor in de agenda alvast de volgende keer: dinsdag 19 april om 20:00.

Kring Ik geloof, geloof ik (?)

Acht maart kan helaas niet doorgaan, vanwege quarantaine maatregelen. We gaan op zoek naar een nieuwe datum!

Ophaaldag Rommelmarkt 19 maart

Op zaterdag 19 maart houdt de rommelmarktcommissie een ophaaldag voor de rommelmarkt die we D.V. zaterdag 2 april hopen te houden.

We willen u vragen uw bruikbare spullen **zaterdag 19 maart tussen 8.30 en 9.00** aan de straat te zetten. Wij kunnen helaas geen grote meubels (hoge wandkasten, bankstellen) meenemen,

Ook kunt u oud ijzer en andere edele metalen aan de straat klaar leggen, we halen ook die in de loop van de ochtend bij u op.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Rommelmarkt 2 april 2022

Twee jaar kon er noodgedwongen geen rommelmarkt zijn, maar op **D.V. zaterdag 2 april van 9.00 tot 13.00** hopen we weer een grote rommelmarkt te houden, op het terrein van de familie Van Arendonk, Achterweg 57. Ook dit jaar is er weer genoeg te doen en te koop:

- ◆ *Rad van fortuin met mooie prijzen en superronde*
- ◆ *Meubels*
- ◆ *Boeken, Cd's, Dvd's*
- ◆ *Elektrische apparaten, lampen*
- ◆ *Huishoudelijke artikelen, aardewerk, bloempotten*
- ◆ *Antiek, curiosa, servies, glas, riet, tassen,*
- ◆ *Spiegels en schilderijen*
- ◆ *Speelgoed, spelletjes, knuffels etc.*
- ◆ *Gereedschap*
- ◆ *Gezellig terras met koffie / thee, frisdrank, cake*
- ◆ *Broodje hamburger*
- ◆ *Rookworsten*
- ◆ *Stroopwafels*
- ◆ *Vers fruit*

Tijdens de rommelmarkt is ook de Kringloop-Kas geopend, op de tijden van de rommelmarkt.

Graag tot ziens op 2 april! U komt toch ook even een kijkje nemen?

De Rommelmarktcommissie

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

Thema avond: De kracht van rust

Spreker: Mirjam van der Vegt
Waar: Gereformeerde kerk Herwijnen
Wanneer: woensdagavond
30 maart 2022 – 19.30 uur
(kerk open: 19.00 uur)
Toegang: gratis
Aanmelden:
evangelisatie@gkherwijnen.nl



Rust vinden in een chaotische wereld, als je druk of gestrest bent? Kan dat eigenlijk wel?

“ We zijn vaak aan het rennen, alsof we moeten bewijzen dat we de moeite waard zijn. Maar het is al genoeg als we ademen.”

Gun jezelf een basis van rust in je leven! Ontdek leven en werken vanuit je hart, zonder opgebrand te raken.

Tijdens een interactieve avond vertelt schrijver en stiltecoach Mirjam van der Vegt ons meer over het belang van stilte en rust. Rust verrijkt je leven en kan je verder helpen dan je denkt.

Je leert meer over de gezonde wisselwerking van werk en rust en je ontvangt levenslessen voor werk en het goede leven van wereldwijde inspirators.

Mirjam van der Vegt schreef meerdere bestsellers over rust. Haar laatste boek *De kracht van rust* werd verkozen tot beste spirituele boek van 2021.

www.mirjamvandervegt.nl en
www.dekrachtvanrust.nl

Van harte welkom!
Kerken Herwijnen



AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Follow Me (1^e en 2^e klassers): maandag 14, 21, 28 maart om 19:15

Follow Me (3^e en 4^e klassers): maandag 14, 21, 28 maart om 20:20

Zaterdag 12 maart	Potgrond actie Dorcas
Dinsdag 15 maart	10:15u Bijbelgesprekskring
Zaterdag 19 maart	Ophaaldag rommelmarkt
Zaterdag 19 maart	11:00u App hulp kerkelijk centrum
Zondag 20 maart	Koffie met traktatie 😊, app hulp
Zondag 20 maart	20:00u Follow Me Next (16+)
Dinsdag 22 maart	20:00u Groeien in geloof
Woensdag 30 maart	19:30uThema-avond GereformeerdeKerk
Zaterdag 2 april	09:00u Rommelmarkt
Dinsdag 19 april	20:00u Groeien in geloof
Vrijdag 21 oktober	Online Draai avond

DIJKPRAAT

Dijkpraat

Wij wilden na drie jaar graag weer onze verjaardagen met de families vieren, maar corona is nu toch ook nog in de pastorie gearriveerd. Helaas moesten we iedereen afzeggen. De bestelde etenswaren waren al gearriveerd, dus we hebben gelukkig genoeg voorraad in deze quarantainedagen. We hebben vrij milde verschijnselen, vooral het energieniveau is erg laag.

Vanzelfsprekend moesten er vervangers voor de erediensten worden geregeld en kunnen een aantal activiteiten en bezoeken helaas niet doorgaan. Fijn dat er voor de diensten snel predikanten werden gevonden!

Over verjaardag gesproken. Na de kerkdienst op 20 maart trakteren wij bij de koffie in het kerkelijk centrum. Zoals altijd welkom daar!

Ds. Wilhelm Roseboom

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 28 maart 2022 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Let op; kopij inleveren voor 2 weken

Volgende inleverdata zijn:

11 april	voor 3 weken
2 mei	voor 3 weken
23 mei	voor 3 weken
13 juni	voor 3 weken
4 juli	<u>voor 8 weken</u>



Vrijwilligerswerk coram Deo

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land komen regelmatig naar Oosterbeek om hun geloof handen en voeten te geven. Zij zorgen voor een schoon en opgeruimd huis, smakelijke maaltijden, en een mooie tuin. Ze nemen de telefoon op en bieden een luisterend oor. Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

- Stafvervangers voor de (donderdag)avond, eens per veertien dagen
- Gastvrouw voor de maandag of vrijdag, eens per veertien dagen
- Keukenvrijwilliger voor de dinsdag, eens per veertien dagen
- Algemeen vrijwilliger voor overdag
- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken
- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) – 5 of 10 maanden

Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken van de Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je ervoor dat gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Je kunt talenten die je hebt gekregen inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026 - 3342225 of mail:

vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENTST OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.hervormdherwijnen.nl
APP (voor leden)	Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00